

Protestantse gemeenten
Silvolde, Etten – Terborg – Ulf, 's Heerenberg – Zeddam, Gendringen – Bontebrug

LITURGIE voor het AVONDGEBED, 18 mei '22 in Terborg

Orgelspel

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken

Opening:

V: Heer, open mijn lippen

G: mijn mond zal zingen van uw eer.

V: God, kom mij te hulp

G: Heer, haast u mij te helpen.

Lied: NLB 648, 1+2+3

Psalmengebed – Psalm 66, 1 t/m 9 en 16 t/m 20

Orgelspel

Lezing uit het Evangelie: Johannes 14, 23 t/m 29

Moment van inkeer en verstillig

We zingen: Lied 663, 1+2

Avondgebed:

Goede God, het is avond geworden. We trachten tot stilheid te komen, tot inkeer, tot gebed. We danken u voor deze dag, een kostbaar geschenk van U. We danken u voor het zonlicht, voor mensen om ons heen, voor voedsel en vriendschap, voor onderdak en kleding. We danken bovenal voor onze omgang met U, uw liefde, uw trouw, uw nabijheid. Met verdriet denken we aan wat wij deze dag verkeerd hebben gezegd en gedaan. We bidden U om uw ontferming en vergeving. God, wilt U zijn met allen die ons lief zijn, met uw gemeente die ons lief is, met deze wereld die ons lief is. Laat uw koninkrijk komen, een rijk van vrede, van liefde en gerechtigheid. Zegen allen die zich inzetten voor dat rijk. Wij gedenken de zieken, we bidden voor de mensen die eenzaam zijn, voor hen die verdriet hebben, voor allen die wanhopig zijn, voor mensen op de vlucht of in oorlog verstrikt. Help ons telkens weer om onze kleine mensenhand te leggen in uw trouwe Vaderhand, schenk ons uw goede Geest, uw troost. Schenk ons uw wonderlijke vrede.

Stilte

Onze Vader

Slotlied: NLB 263, 1+2+3

Zegenbede:

De Heer schenke ons zijn zegen.

Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen